

Paasproject: In de tuin – waar het leven wint!

Als kerk willen we gezinnen ondersteunen met concreet materiaal om samen als gezin in de veertigdagentijd toe te leven naar Pasen.

Thema: In de tuin – waar het leven wint!

Het begint bij de tuin van Eden, die God voor de eerste mensen maakt en waar de mensen in vrede met elkaar en met God leven. Maar in diezelfde tuin gaat het ook mis tussen God en de mens. Toch geeft God zijn band met de mensen niet op. Hij belooft dat het op een dag weer goed zal komen. Een beslissend moment in het verhaal van God en de mens vindt plaats in een tuin met een open graf – het graf van Jezus, die door zijn dood en opstanding de relatie tussen God en de mensen herstelt. En dat is nog niet het einde: De Bijbel belooft ons in de toekomst een nieuwe wereld. Je leest de verhalen die hierover gaan op de zondagen van deze veertigdagentijd.

Materiaal

Boekje: Voor elk gezin is een boekje beschikbaar met daarin een aftelkalender, voor elke zondag een Bijbelverhaal en een paaschallenge voor maandag t/m zaterdag. In de stille week wordt elke dag in het bijzonder stil gestaan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus.

Filmpje: Bij elk Bijbelverhaal hoort een kort animatiefilmpje. Dit zal gedeeld worden via Whatsapp.

Kleurplaten: Achter in de kerk zijn extra kleurplaten te vinden.

Start zondag 2 maart

Tijdens de bijbelklas wordt het eerste verhaal verteld en zullen de boekjes uitgedeeld worden aan de oudste kinderen van een gezin. Voor degene die niet naar de bijbelklas gaan liggen achterin de kerk de materialen klaar. Neem het gerust mee.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met de contactpersoon van de bijbelklas.
Janita van de Beek – 06 25012383