

**Veluwe Kerkbode van vrijdag 29 november 2024**

**HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR**

**Predikant: Ds. A.C. Borsje, Eendrachtstraat 34, 3785 KV Zwartebroek.  
Tel. 0342-786950 E-mail: predikant@hervormdzwartebroekterschuur.nl**  
**Scriba: dhr. L. Hazeleger, Van de Bleekstraat 6, 3784 WZ Terschuur.  
Tel.: 0342-461427 E-mail: scriba@hervormdzwartebroekterschuur.nl**  
**Koster: dhr. W. van de Pol, Eendrachtstraat 63, 3785 KT Zwartebroek.  
Tel: 06-13049127 E-mail: koster@hervormdzwartebroekterschuur.nl**  
**Bankrek: NL27 RABO 0366 3450 95 (kerkrentmeesters)**  
**Bankrek: NL35 RABO 0366 3183 73 (diaconie)**  
**Website: www.hervormdzwartebroekterschuur.nl**  
**Kerkbodeberichten naar: kerkbodeterbroek@hotmail.com**

**Kerkdiensten**

*Zondag 1 december (Eerste Advent)*

09.30 uur: ds. A.C. Borsje (*voorbereiding Heilig Avondmaal*)

*Koffiedrinken na de dienst*

18.30 uur: ds. P. Molenaar (Barneveld)

**Voorzang**

Morgendienst: Psalm 81: 12

Avonddienst: Psalm 70: 1

**Collecten**

1. Stichting Ontmoeting
2. Kerk
3. Duurzaamheidsmaatregelen

**Diaconiecollecte: Stichting Ontmoeting**

Stichting Ontmoeting ondersteunt kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt. Hulp aan mensen zonder hoop, met vaak een triest levensverhaal. In een proces van vinden en verbinden leren zij door echte ontmoetingen zichzelf te accepteren en optimaal te participeren in de samenleving, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften. Mensen zonder een thuis krijgen hierdoor weer perspectief, zodat ze hun plek in de maatschappij weer kunnen innemen. De hulp wordt geboden door vrijwilligers en professionals, gedreven door christelijke naastenliefde. Wij bevelen deze collecte van harte aan!

*De diaconie*

**Benoeming**

Broeder A. Bos (Vossenweg 10, 3785 KW Zwartebroek) heeft zijn benoeming tot ouderling-scriba aanvaard. Broeder C. Koudijs (Rondweg 12, 3785 LC Zwartebroek) heeft zijn benoeming als ouderling niet kunnen aanvaarden. We zijn de Heere dankbaar dat beide broeders rust mogen ervaren op hun beslissing.

**Kinderoppas**

Guda van Veelen, Elly Bos, Marijn Nap, Eva van Rijn en Wilanda van de Fliert

**Bijbelklas kerstproject**

Vanaf zondag 1 december staan we stil bij de verhalen rondom de stad Bethlehem. Dankzij de verhalen over Jezus' geboorte is dit kleine plaatsje in de buurt van Jeruzalem wereldberoemd. Maar in de Bijbel speelt Bethlehem al veel eerder een belangrijke rol. Het is de plek waar Ruth, Naomi en Boaz in een chaotische tijd laten zien wat het betekent om trouw te zijn. David, de meest geliefde koning van Israël, wordt in Bethlehem geboren. En in een tijd waarin de leiders van het volk het laten afweten, belooft de profeet Micha dat uit Bethlehem ooit weer een leider zal komen die namens God

regeert. Met het kerstproject gaan we iedere week opnieuw op weg naar Bethlehem. Door de verhalen van vaak heel gewone mensen ontdekken we steeds weer iets nieuws over Gods belofte van vrede en recht, voor Israël en de hele wereld.

Op zondag 24 november worden de koffertjes tijdens de Bijbelklas aan de kinderen uitgedeeld. Er zit een boekje bij het koffertje, waarin voor elke dag een opdracht zit om toe te leven naar Kerst.

Zondag 8 december gaan we het in de Bijbelklas hebben over het gedeelte van David.

Zondag 22 december gaat het over het gedeelte van Jozef en Maria.

De andere twee gedeeltes mag u/mogen jullie thuis met elkaar doornemen.

Wilt u/wil jij ook graag een koffertje (1 per gezin)? Ze staan achterin de kerk, of bel naar Janita (06-25012383). Groetjes namens de leiding van de Bijbelklas.

Elleke, Janita, Janneke, Joas, Judith, Ronja, Roxenne en Willemijn

### **Kerkbalans 2024**

Nu het einde van het jaar nadert, willen we u vragen om te controleren of u uw toegezegde bijdrage aan de actie kerkbalans hebt voldaan of ingepland. Momenteel is 85% van de toezeggingen bij ons binnen. Het bankrekeningnummer is NL27 RABO 0366 3450 95 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Zwartebroek-Terschuur. Weet u niet of u al betaald hebt of heeft u vragen of opmerkingen, schroom dan niet om contact op te nemen met de kerkrentmeesters of een e-mail te sturen naar:

[administratie@hervormdzwartebroekterschuur.nl](mailto:administratie@hervormdzwartebroekterschuur.nl).

Kerkrentmeesters en Commissie van Beheer

### **Avondgebed**

Op het kantelpunt van het kerkelijke jaar gaan onze gedachten uit naar gebeurtenissen uit het verleden, maar wij kijken ook vooruit. Wat brengt ons het nieuwe kerkelijke jaar en welke dingen verwachten wij? Maandagavond 2 december om 20.30 uur geven wij aandacht aan deze gedachten en zal het Woord 'doorgeven' centraal staan. Wat geven wij door aan Hoop en Gebed? Heeft u hoop en/of gebed dat u wilt doorgeven? Wees 2 december welkom in de Hof.

### **Bezinningsmoment**

Woensdag 4 december ben(t) u/jij van harte welkom bij het bezinningsmoment m.b.t. het Heilig Avondmaal. In de week van voorbereiding en beproeving is het goed om als gemeente extra samen te komen. Om gezamenlijk stil te worden voor Zijn aangezicht, de Bijbel te openen en te proeven dat de HEERE goed is. We willen om 19.45 uur beginnen in De Hof.

### **Ophalen oud ijzer en metaal**

Op zaterdag 7 december zamelt het diaconaal platform Zwartebroek-Terschuur, het samenwerkingsverband van de diaconieën van de drie kerken in Terbroek, oud ijzer en metaal in. De opbrengst is bestemd voor het Leger des Heils in Amersfoort. We verzamelen alle soorten metaal. Olie of gasgevulde apparaten zoals koelkasten, diepvriezers en verwarmingen met olie kunnen we niet innemen. Graag zoveel als mogelijk het metaal scheiden van overige materialen. Bijvoorbeeld metalen tafelpoten zonder tafelblad en fietsen zonder zadel en banden inleveren. In de dorpskernen van Terbroek komen we het metaal vanaf 9.00 uur ophalen. Daarvoor het metaal 's morgens in het zicht voor de deur leggen. Buiten de dorpskernen wordt metaal op afspraak opgehaald. U kunt hiervoor Roel van de Veen (06-53707935), Arnold van de Kolk (06-41768682), Gert van de Biezen (06-51252469) of Hans van der Veer (06-10659572) bellen. Verder kunt u oud ijzer en metaal tussen 9.00 en 12.00 uur inleveren op het kerkplein van de Hervormde Kerk (Eendrachtstraat 32).

De diaconie

### **Bovenstemgroep Terbroek**

In de vorige kerkbode werd enthousiast teruggeblikt op zaterdag 16 november toen we met velen de lofzang bezongen in combinatie met de Genermuider Bovenstem. Wat was het genieten, ook om die massale groep te begeleiden op het orgel. Prachtig! Zoals dominee Borsje vorige week schreef, waren er die zondagavond ook een paar gemeenteleden die de bovenstem meezongen. Het enthousiasme was ook toen hoorbaar. Hoe mooi is het, om dat enthousiasme vast te houden en door te gaan met de bovenstem? Dus zijn we van plan om 1 keer in de twee á drie weken op een avond te oefenen, zodat

we dit tijdens de zondagse erediensten ook kunnen toepassen. Ik wil u bij deze dan ook van harte uitnodigen. Wilt u (weer) meedoen? Dan kunt u zich bij mij aanmelden. Laten we zeggen tot zaterdag 7 december. Na die tijd kijken we even wanneer die avonden zijn, om dan in januari 2025 bij gezondheid te starten. Aanmelden kan per mail (gercovanvliet@hotmail.com) of met een appje/belletje naar 06-57857367.  
Hartelijke groet, Gerco van Vliet

### **Kerstviering in “De Belleman”**

Op D.V. donderdag 12 december organiseren de Hersteld Hervormde Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk weer een gezamenlijke kerstviering voor senioren en alleenstaanden uit onze dorpen Zwartebroek en Terschuur. Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Belleman. Tijdens deze viering kunt u genieten van (samen)zang, muziek, gedichten, een meditatie en een kerstverhaal. Dit alles wordt verzorgd door gemeenteleden en de predikanten uit de drie kerken. U kunt binnenlopen vanaf 14.00 uur. Rond 17.00 uur sluiten we af met een broodmaaltijd. Vanwege deze maaltijd is het fijn als u zich van tevoren opgeeft. Wilt dat doen vóór zaterdag 7 december bij Anja Verkerk (06-12561686). Als u opgehaald wilt worden kunt u dat ook direct doorgeven. Van harte welkom!

### **Kopij kerkbode**

De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 2 december 10.00 uur aanleveren. Dat kan via het vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com

### **OOG VOOR ELKAAR**

#### **Zij die ons voorgingen**

Afgelopen zondag hebben we de namen genoemd van hen die ons zijn voorgegaan. De namen werden genoemd in het besef dat iedere overwinnaar een witte steen zal ontvangen met daarop een nieuwe naam (Openbaring 2:17). In het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden:

op 27 november Hendrik van der Hart (Leemweg 45 te Terschuur) in de leeftijd van 61 jaar;

op 24 december Aartje van Manen - van de Haar (Dirk Huurdemanlaan 5 te Hoevelaken) in de leeftijd van 91 jaar,

op 1 september Reintje Cousijnsen - van de Pol (Van den Berglaan 30 te Voorthuizen) in de leeftijd van 88 jaar. We bidden de nabestaanden troost, kracht en nabijheid van de Heere toe in het gemis en verdriet. We bevelen ze aan Hem, Die gezegd heeft en tot op de dag van vandaag belooft: *Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.* (Johannes 11:25)

#### **Jarigen 74 plus**

Volgende week hopen de volgende twee gemeenteleden jarig te zijn:

7 december: mevrouw A. Bouw - Druijff, Buntveenweg 53, 3785 RA Zwartebroek, 78 jaar

9 december: mevrouw B. Kuijt - van Veldhuisen, Buntveenweg 31, 3785 RA Zwartebroek, 86 jaar

Namens de gemeente willen we u van harte feliciteren. Wij wensen u een mooie dag en een gezegend nieuw levensjaar toe. *De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.* (Psalmen 145:3)

#### **Zieken**

Henk Schouten (Albert van Meerveldstraat 39, 3785 LP Zwartebroek) revalideert thuis van de zware ingreep. Het groot overleg met meerdere artsen heeft door omstandigheden nog niet plaats gevonden. De verwachting is dat in de komende periode meer duidelijkheid zal komen over eventuele vervolgstappen. Van harte aanbevolen in uw dagelijks gebed.

#### **Voor de agenda**

Vr. 29 november: Maandsluiting in Dwarsakker: 19.00 uur

Za. 30 november: Inleveren snoeiafval: 9.00 - 13.00 uur (op de parkeerstrook bij de Zaaier)

Ma. 2 december: Censura Morum (telefonisch bij de scriba): 19.00 - 19.30 uur

Ma. 2 december: Avondgebed: 20.30 uur

Wo. 4 december: Moderamenvergadering: 19.00 uur

Wo. 4 december: Bezinningsmoment Heilig Avondmaal: 19.45 uur

Za. 7 december: Inzaming oud ijzer en metaal: 9.00 -12.00 uur (zie bericht in deze kerkbode)

### **Tot besluit**

Die blik in zijn ogen zal ik niet snel vergeten. Het was afgelopen vrijdagavond. Eén van onze kinderen vierde zijn verjaardag samen met een vriendje (en nog 12 andere makkers). Na het eten ging ik samen met de twee feestvarkens op pad om ons te verstoppen voor de 'jagers'. De vader van het vriendje ging twee minuten later met het dozijn pubers op weg met als doel om ons te 'ontmaskeren.' Het was onze opdracht om een uur lang uit de hand van de 'jagers' te blijven. Zij ontvingen om de twee minuten een bericht met de locatie waar wij ons op dat moment bevonden. De uitdaging was om ons avontuur niet langs de gebaande wegen voort te zetten, maar juist via de meest onmogelijke routes. Om die reden sprongen we over beken en rivieren. We renden door de weilanden en verstopten ons achter bomen en struiken. Het ging ons goed af: de tegenpartij kreeg ons niet te pakken. Echter, na 50 minuten bleek de tegenstander zich op 100 meter afstand te begeven. Ze kwamen steeds dichterbij. We moesten een sluiproute nemen om uit hun handen te blijven. 'Kom jongens, ik weet nog wel een weggetje bij iemand over het erf. De man die daar woont, heeft wel eens gezegd dat we daar langs mogen lopen als het nodig is.' De twee feestvarkens gaven meteen gehoor aan de oproep. Met z'n drieën renden we over de sluiptegels om zodoende uit de hand van de 'jagers' te blijven. Het was nat en donker. Tijdens deze gure avond was er niemand buiten te bekennen. Althans, dat was onze inschatting. We hadden nog maar een paar stappen op het erf gezet of de eigenaar stond al buiten. Samen met zijn volwassen zoon keek hij onze kant op. Ik zag hem denken: 'Wat moet dat volk hier op de late avond?' Ik liep met de jongens hun kant op om te vertellen wat we aan het doen waren. Per ongeluk scheen ik met mijn zaklamp in hun gezicht. Ze hadden werkelijk niet door wie toch die drie indringers waren. De oudste van de twee keek mij doordringend aan. Die blik in zijn ogen zal ik niet snel vergeten. 'O, nu zie ik het. Het is de dominee.' De ontspanning op zijn gezicht leek terug te keren: geen indringers, maar gemeenteleden. Ik vertelde dat we op de vlucht waren voor de 'jagers'. Vader en zoon gaven toestemming om onze route over hun erf voort te zetten. En dankzij hún medewerking is het ons uiteindelijk gelukt om een uur lang uit de hand van de 12 makkers te blijven. 'Bedankt voor jullie hulp. We hopen elkaar zondag weer te zien.' Zondag zag ik de man in kwestie onder het Woord zitten. En deze week mag ik ook nog bij hem op bezoek gaan, omdat hij recent de gezegende leeftijd van de zeer sterken mocht bereiken. Zal ik eenzelfde blik in zijn ogen aantreffen? Ik verwacht het niet. Dit keer is het een aangekondigd bezoek. De heer des huizes is voorbereid. Toch zal ik die blik in zijn ogen van vrijdagavond niet snel vergeten. Het is lastig om die gezichtsuitdrukking onder woorden te brengen, maar die blik leek een combinatie te zijn van schrik en vastberadenheid. Niet vreemd als je denkt dat er een dief op je erf loopt. Wat zou u doen? Hoe zou jij reageren? Als ik mij niet vergis, bevat dit voorval een diepe boodschap: *Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.* (1 Thessalonicenzen 5:2) Zijn we voorbereid? Welke blik in onze ogen zal de Heere aantreffen bij Zijn komst? Komende zondag hopen we ons voor te bereiden op het Heilig Avondmaal. Daarbij lezen we de zesde brief uit de hemel (Openbaring 3:7-13). Probeer de blik in uw eigen ogen eens te omschrijven als u de woorden leest die staan opgetekend in het tiende vers: *Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.* We leven in de tijd van Advent. Verwachten we de dag van de Heere? Verwachten we het uur van de verzoeking? Laten we stap voor stap met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog (niet een ogenblik, maar voortdurend) gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebreeën 12).

*Een beste groet,*

*Ds. A.C. Borsje*