

Vakantie Bijbel Week 2024

OPENLUCHTDIENST

Door Ds. D.J. de Rooij & Ds. A.C. Borsje
Muziek van de VBW muziekgroep



Muziek

Zingen: Welkom, welkom

Welkom, welkom
welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen
Welkom, welkom
fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee als jij het liedje kent

Maar eerst nog even dit
voor we verder gaan
tellen we tot drie
en dan roep jij je naam
1, 2, 3 ...
Sorry maar helaas
dat ging nog niet zo goed
daar komt 'ie nog een keer
nu weet je hoe het moet
1, 2, 3 ...

Welkom, welkom
welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen
Welkom, welkom
fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee als jij het liedje kent

Welkom en inleiding

Zingen: Psalm 116:1,10,11

1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hooft mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

10. Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

11. Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Themalied

Wie, wat, waar, wanneer, waarom?
Wie, wat, waar, wanneer, waarom?
Wie, wat, waar, wanneer, waarom?
Hoe? Hoe? Hoe?

God leren kennen, steeds een beetje meer.
De Bijbel goed begrijpen, dat is wat ik probeer.
Soms is dat moeilijk, maar Jezus heeft gezegd dat Hij mij dan wil helpen, Hij wijst mij graag de weg.

Wie wat, waar, wanneer, waarom?
Hoe zorg ik dat ik een stapje verder kom?

Honderdduizend vragen, ik stel ze onderweg.
Jezus neemt mij mee op reis langs zoveel verhalen.
Ik leer van wat Hij zegt.
Hij maakt mij, Hij maakt mij weg-wijs.

2x

Weektekst

Jezus is de weg, de waarheid en het leven
Niemand komt tot de Vader dan door Hem
Jezus is de weg, de waarheid en het leven
Hij is de weg tot God

2x

Geloofsbelijdenis

1. Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft, de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
2. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God.
3. Die geboren werd in Bethlehem.
4. Gestorven is aan het kruis en ook begraven is.
5. Maar na drie dagen is opgestaan uit de dood.
6. Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan.
7. En dat Hij terugkomt op deze aarde om alles nieuw te maken.
8. Wij geloven in de Heilige Geest, die de mensen leert geloven.
9. Wij geloven één Christelijke kerk, waarin wij allemaal bij elkaar horen.
10. Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn.
11. Wij krijgen later een nieuw lichaam.
12. En mogen dan altijd bij Jezus zijn.

Zingen: Kom aan boord

voor de zieken, voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

(refrein)

kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand

voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

Refrein 2x

Gebed

Zingen: Hé, luister mee naar een nieuw verhaal (OTH 406)

Hé, luister mee, naar een nieuw verhaal.
Een nieuw verhaal, uit het boek van God.
Hé, luister mee, naar een nieuw verhaal.
Een nieuw verhaal, uit het boek van God.

Net zoals je elke dag
je boterhammen eet
en je dat ook zeker niet
een dag of drie vergeet,
zo is het met het lezen
uit het boek van onze Heer,
je kunt er veel van leren
en zo groei je telkens weer.

Hé, luister mee, naar een nieuw verhaal.
Een nieuw verhaal, uit het boek van God.
Hé, luister mee, naar een nieuw verhaal.
Een nieuw verhaal, uit het boek van God.

Lezing uit de bijbel door Ruth van Beek

Zingen: Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

(Refrein)

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig.

Er 's niets wat God niet kan doen. (2x)

De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook!

Refrein

Heb jij soms verdriet? 't is God die je ziet.

Hij legt Zijn handen op jou.

Refrein

Verkondiging

Zingen: Een rivier vol van vrede

Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Een rivier vol vrede, een fontein vol van blijdschap, ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Een rivier vol vrede, een fontein vol van blijdschap, ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Gebed

Zingen: Psalm 100:2,4

2. De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

4. Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Zegen

Collecte bij de uitgang

Ontmoeting

Hoi!

Deze uitnodiging is speciaal voor jou!

We nodigen jou uit om op club van de Jeugdhof te komen.

Tijdens de club lezen we samen uit de Bijbel of luisteren we naar een verhaal.

Ook doen we een spel of een andere leuke activiteit.

Iedereen is welkom!

De Jeugdhof		<i>Aanspreekpunt JC: Iris</i>
	Dag en frequentie	Leiding
Groep 4	Maandagmiddag (14:45u – 16:00u) <i>Om de week</i>	Anneke Veldhuizen Erika Borsje
Groep 5 & 6	Maandagmiddag (14:45u – 16:00u) <i>Om de week</i>	Annet Roelofsen Tineke van Beek
Oppas maandagmiddag	Maandagmiddag <i>Om de week</i>	Anita v.d. Pol
Groep 7	Maandagavond (18:30u – 19:45u) <i>Om de week</i>	Dicky v.d. Fliert Marion Ringeling
Groep 8	Dinsdagavond (18:30u – 19:45u) <i>Wekelijks</i>	Joëllina Richtering Blenken William Roelofsen
12 +		<i>Aanspreekpunt JC: Janneke</i>
	Dag en frequentie	Leiding
CLUPP 12+ / v.a. eerste klas	Vrijdagavond <i>Wekelijks</i>	Janneke v. Rijn Gert – Jan v.d. Bunt Mariska v.d. Koot (om de week)
CLUPP 14+	Vrijdagavond Wekelijks Locatie: Ger. Kerk.	Evelien v. Putten Jerwin Bobeldijk Loekie de Groot